

4-DAAGSE REIS NAAR DUBLIN

Bestemming:	Dublin
Aantal dagen:	4
Vertrekdatum heenreis:	vrijdag 24 april 2020
Vertrekdatum terugreis:	maandag 27 april 2020

Dublin is de bruisende hoofdstad van Ierland met veel verschillende gezichten. Dwars door deze middeleeuwse stad, die rond 841 werd gesticht door de Vikingen, stroomt de rivier de Liffey. Deze rivier dient als handig oriëntatiepunt bij een bezoek aan deze stad. Dublin is ook de stad waar misschien wel meer pubs per inwoner zijn dan waar ook en het is de stad van het Guinness bier. Wat je dus zeker moet doen als je in Dublin bent, is een lers biertje drinken in de pub.



Het eiland Ierland ligt ten westen van Groot-Brittannië. Tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk ligt de Ierse zee en om de rest van Ierland is de Atlantische Oceaan gelegen. Het land is met een oppervlakte van 84.421 km² ruim twee keer zo groot als Nederland. De stad ligt aan de oostkust van het eiland en heeft een oppervlakte van ongeveer 115 km². Vandaag de dag wonen er meer dan 500.000 mensen in Dublin.

Verblijf in het hart van Dublin

Camden Court Hotel**** ligt in Dublin, op slechts 500 meter van St. Stephen's Green. Het beschikt over een recreatiecentrum met een zwembad, een hot tub, een sauna en een stoombad. De kamers van het Camden Court Hotel zijn voorzien van gratis WiFi en een televisie. Ze hebben ook een strijkijzer, een haardroger en koffie- en thee faciliteiten.

Het elegante Iveagh Restaurant serveert eigentijdse gerechten. Je kunt heerlijk ontspannen in de bar, waar lichte snacks geserveerd worden en je op grote flatscreen-tv's naar nieuws en sport kunt kijken. Het hotel ligt aan de Luas-lijn, het tramsysteem van Dublin, zodat je een uitstekende verbinding naar de stad hebt. Het kasteel van Dublin en de wijk Temple Bar liggen op 10 minuten loopafstand.

Reissom p.p. in tweepersoonskamer	€ 399,- voor PV-leden, € 465,- voor introduc�
Single toeslag	€ 100,- pp.

Reissom p.p. o.b.v. logies en ontbijt.

Wat is er bij de reissom inbegrepen?

- heenvlucht Keulen-Dublin 24 april 2020 10:50-11:50 uur
- retourvlucht Dublin-Keulen 27 april 2020 21:45-00:45 uur
- transfer vanaf Maastricht naar luchthaven Keulen en v.v.;
- transfer van luchthaven Dublin naar het hotel en v.v.;
- 3 overnachtingen in Camden Court Hotel **** op basis van logies met ontbijt in een 2 pers.kamer;
- 8 kg handbagage (afmetingen 55x40x20 cm).

Wat is er bij de reissom niet inbegrepen?

- reis- en/of annuleringsverzekering;
- ruimbagage 23 kg bij te boeken vanaf € 17,- p.p. per vlucht;
- uitgaven van persoonlijke aard, zoals entreegelden, drankjes, fooien etc..

Aanmelden, v or 28 augustus kan via de website www.pvstadhoes.nl/Aanmelden-activiteit of per e-mail naar pvstadhoes@maastricht.nl o.v.v. Dublin 2020.

De reis staat open voor leden PV Stadhoes en  en introduc .

Let op je gaat een betalingsverplichting aan!

De reis kan natuurlijk alleen doorgaan bij voldoende (50) aanmeldingen.

Een betaling is pas noodzakelijk als we volledig zeker zijn van het doorgaan van de reis. Ook zullen we dan de benodigde papieren (paspoort, ID) aan je vragen voor de reis.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur PV Stadhoes.



Tips voor Dublin

1. **Pubfood eten in Temple Bar.** De bekendste wijk van Dublin is Temple Bar, een levendige buurt waar Ierse pubs het straatbeeld bepalen. Hier kun je biertjes drinken en typisch Iers pubfood eten, en wat mij betreft moet je hier zeker één keer een hapje gegeten hebben tijdens je stedentrip Dublin. Behalve pubs vind je hier trouwens ook de nodige culturele en creatieve initiatieven. Leuke kunstwinkels, vintagewinkels en je kunt er een bezoek brengen aan de Gallery of Photography, het Irish Film Institute en de Temple Bar Gallery. Een beetje toeristisch is het wel, maar live muziek luisteren in de Ierse pub behoort nou eenmaal tot de hoogtepunten van Dublin.
2. **KILMAINHAM GAOL.** Een bezoek aan Kilmainham Gaol is een van de hoogtepunten van Dublin. Kilmainham Gaol is een eeuwenoude gevangenis aan de rand van de stad en speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van Ierland. Zo stond de gevangenis symbool voor de Ierse opstand van 1798 en de Ierse Burgeroorlog, maar inmiddels is het al een aantal jaar een museum. Als je het interessant vindt om door verlaten gebouwen te dwalen, dan is leuk om hier naartoe te gaan. Je kunt de gevangenis alleen bezoeken tijdens een rondleiding, waarbij je een hoop verhalen krijgt te horen over de geschiedenis van Ierland. Boek je ticket van tevoren via de officiële website om er zeker van te zijn dat je naar binnen mag
Toegangsprijs: vanaf € 8,00
3. **Dublin Castle.** Dublin Castle was meer dan 700 jaar het hoofdkwartier van het Engelse bestuur in Ierland. Het is nu het centrum van de Ierse regering en wordt gebruikt voor staatsaangelegenheden en staatsbezoeken. Het kasteel omvat bouwwerken uit verschillende perioden. Dublin Castle ligt in het hart van historisch Dublin. Het meest opvallende element van het Normandische kasteel, dat in de 13e eeuw werd gebouwd, is de Record Tower. Door gedeelten worden rondleidingen verzorgd.
De tickets zijn vanaf €6,00
4. **HOWTH.** een klein vissersdorpje op een half uur reizen van het centrum van Dublin. Je kunt hier heel mooi wandelen, uitwaaien en zeehonden spotten, en het is de beste plek om fish & chips te eten. Dat kan in een van de restaurantjes in de karakteristieke haven. Als het weer in Dublin een beetje meezit, dan is het ook een aanrader om te gaan wandelen in Howth. De Howth Cliff Walk is een schitterend wandelpad dat langs de kust loopt en waar je wordt getraakteerd op typisch Ierse plaatjes. Er zijn verschillende routes die je kan volgen: de kortste is 6 kilometer, de langste is 16 kilometer lang. Het is hier geweldig mooi als de zon schijnt.

Winkelstraten

De belangrijkste winkelstraten in Dublin zijn Henry Street en Grafton Street, aan de zuidkant van de stad. Grafton Street is autovrij en loopt tussen St. Stephen's Green en Trinity College. Op deze straat vind je onder meer het bekendste én duurste warenhuis van Dublin, Brown Thomas. Powerscourt Centre, het mooiste winkelcentrum van de stad, ligt net buiten Grafton Street. Het is gevestigd in een gerenoveerd 18de eeuws huis. Oorspronkelijk was het een grote woning voor Lord Powerscourt. In totaal telt het winkelcentrum 43 winkels, boetieks en restaurants.

Ook O'Connell Street is best de moeite waard voor shoppers. Het is een redelijk grote winkelstraat, maar er staan ook een paar prachtige gebouwen, zoals het wereldberoemde postkantoor. In Dury Street kunnen antiekiefhebbers hun hartje ophalen. Hier staat een overdekte markt, dus het is er ook leuk als het buiten regent.